

Kroatien kalder igen.....



Den Danske flok!



Alle dommerene!

Denne gang var det ikke Lars der ville af sted, men mig. Jeg havde hørt om en udstilling i Kroatien, nærmere i Split – 4 summer night Show, En udstilling med 4 udstillinger, og så om natten. Det måtte prøves, det lød tilpas tosset til mig.

Jeg fortalte andre om denne udstilling, og straks var Preben og Mette med Simba med på denne tossede ide. Birte skulle lige overtale Steen, om at dette var en fantastisk ide at udstille Bosse og Saffi i Kroatien. Steen var med på idéen. Lu og Legarth skulle selvfølgelig også med. Dette var starten på Group DaQelasernes tur til Kroatien, Det er Mette der har døbt os det!

Fredag den 16-07-2010

Tidligt op for at nå færgen til Tyskland, efter 3½ times sejlads, var vi fremme i Sassnitz, og så var vi på vej. Denne gang var vi i Autocamper, det var godt, for nu var det os der overhalede campingvognene. Der gik ikke længe før temperaturen sneg sig op på 32 grader i vognen, og vi og hundene døjede med varmen. Jeg lagde våde ”hunde tæpper” over Darko og Qela. Darko ville ikke have dem på, men Qela nød det. Jeg kom også vand i hovederne på dem, ikke fordi de kunne lide det, med det var nødvendigt. Vi andre indtog spande vis af vand og Cola, køleskabet havde svært ved at holde for. Først kl. 21 – 22 var det til af ånde igen. Så kom temperaturen ned under de 30. Selve turen gik fint uden at vi havnede i nogle køer. Hvilket var godt, for jer der kender Lars, ved at Lars´ lunte er meget kort, hvis han skal holde i en kø.

Ved 21 tiden var det tid til at finde en sted at overnatte, Vi kørte ind på en stor tankstation, hvor man godt kunne overnatte i autocamper, det kostede 7 Euro, men vi ville gerne have et bad, Lars havde købt en stor tyk bog om campingpladser, Efter lidt tid med sin nye bog, fandt Lars en camping plads 10 min. Fra hvor vi var. Efter 10 min. Holdt vi ude på en skovsti og kunne ikke

kommer frem eller tilbage, og det eneste der var, var træer, det er godt at Lars er så dygtig en chauffør som han er, så i bakgear med camperen og så hele den lange vej tilbage, så prøvede vi en anden vej, her endte vi inde i en lille flække af en by, hvor jeg tror de kun har små mini biler, der var ikke meget plads, men efter at have kørt rundt i disse små kringle krogede gader opgav vi. Vi prøvede så igen den vej til skoven, med drejede så til højre i stede for. Men dette blev det heller ikke bedre af. Der stod 2 mænd på en bro, og dem havde vi passeret 3 gange, vi spurgte dem om de kendte camping pladsen, Svaret var: den er nedlagt for flere år siden. Suk suk. Tilbage til tankstationen, der var kommet en del campister i mellem tiden, Til tonerne af motor støj og larmende lastbiler faldt vi i søvn.

Bornholm-> Leipsig 830 km. + 3½ times sejltid



Guf til turen!

Lørdag den 17-07-2010

Når temperaturen endelig er til at sove, så skal vi af sted igen. Vi blev vækket kl. 4.30 af et forfærdeligt torden vejr, det lynede og bragede, så var det bare om at komme op, og få lukket alle vinduer og tagluger. Darko og Qela var ikke så glad for alle de brag der kom, man skulle også tro at de største tordenskrøl kom lige op over os.

Kl. 10.30 lettede vi anker, vores mål var Zagreb og der ville vi være fremme kl. 18 efter GPS'en, så kunne vi få en "slapper" men men, sådanne skulle det ikke gå.

Vi skulle have fyldt diesel på tanken, men det var håbløst at komme til en tankstation uden der var kø. Det var både i Tyskland og i Østrig. Der var et sted mellem 50 og 100 biler ved hver station. Det hele virkede håbløst, men den kære GPS fandt en lille lokal benzin station, hvor der kom en gammel mand og tankede for os, og ikke nok med det, han vaskede også vores forrude. Hvilken service, i stede for at sidde i kø, det kunne vi lide.

Siden førte GPS'en os væk fra motor vejen i Slovenien, og der kom et skilt hvor Zagreb var streget over, så vi kørte tilbage til motorvejen, og så startede helvede. DER VAR KØ....de næste 20 km. I stegende sol og 36 grader i bilen med 2 hunde og en mand der var helt oppe hvor termometeret var ved at springes, det var ikke sjovt. Gode råd var dyre.....fyld vand og chokoladekiks på manden og tag hundene med ud at gå langs køen. Sådanne blev det..

4 timer forsinket kom vi endelig til Kroatien. Jeg håber ikke det tager lige så lang tid at komme ud af Kroatien igen. Endelig kl. 22 var vi fremme på campingpladsen. Den havde ikke forandret sig siden vi var her sidst.

På tros af det sene tidspunkt var det stadig meget varmt, 32 grader ude, vi satte en nyindkøbte blæser i gang. Der hjemme fra, havde vi forsøgt at få Darko og Qela til at ligge lige foran den, med det ville de ikke. Nu var det noget andet, Darko lå lige foran den indtil næste morgen, og nød den kølige luft.

Ved 1 tiden sov vi ind til bastonerne fra techno musikken, fra det nærliggende diskotek, som sagtens kunne overdøve nærmeste nabo som var motorvejen.

Kørt 610 km.

Søndag den 18-07-2010

Jeg vågnede ved 6.30 tiden til en dejlig temperatur 26 grader, det havde regnet hele natten og luften var blevet rensset. Ved 10 tiden, var det tid til at rulle videre. Næste stop Split. Vi manglede ca. 400 km..

Kroatien er et utroligt smukt land, de mange kontraster mellem kæmpe bjerge og flade områder. Grønne frodige områder, og udtørrede landskaber, hele tiden dukkede nye smukke billeder op. Da vi kom op i bjergene var temperaturen blevet rigtig god, kun 21 grader. Men det skulle ikke vare længe.....når vi kom igennem den sidste tunnel på vej ned af bjergene, så kom varmen igen, 35 til 37 grader i bilen, det er ingen spøg.

Jeg bliver nød til lige at fortælle jer om det mest betagende syn, der viste sig for os, da vi kom ud af en af de sidste tunneller. En bjergside rejste sig lige foran os, det var så smukt at jeg fik helt kuldegysninger, samt en følelse at være meget lille i et stort univers. På bjergsiden var der nogle der havde lavet et mønster af sten, en halv cirkel der blev større og større. En fantastisk oplevelse.

Vi havde ingen problemer med at finde campingpladsen, og vi blev modtaget af Mette, Preben, Simba og kolde øl. Dejligt!

Vi fandt os en plads og senere gik vi rundt på pladsen for at finde noget græs vi kunne campere på, fordi begge hundene havde fået en hel del harpiks i pelsen, fra de træer der stod på vores plads, og så var der kun småsten. Men en græs plads findes ikke her.....Vi måtte bare blive på vores plads og undgå at hundene kom for meget op af træerne. Det er ikke godt med en ny vasket pels og en nær forestående udstilling, og så en masse harpiks, men vi kunne jo sætte pelsen som vi ville, for det var bedre end hår gele. Jeg håber at vi kan få det væk inden vi skal på udstilling.

Om aftenen var vi ude og spise sammen med Mette, Preben og deres 3 dejlige piger. Vi sluttede dagen foran vores camper med et par godnat øl.

Zagreb -> Split 400 km.



Campingpladsen i Split

Mandag den 19-07-2010

En stille og rolig nat, men temperaturen vil ikke ned under de 30 grader, så vi sveder stadig. Dagen er gået med at vende os til varmen og rent afslapning, oven på den lange tur. Dog har der været lidt ophidsende fra Darko og Qela, de træer vi bor ved siden af, der bor 2 sorte eger, og når de hopper fra træ til træ, så er hundene helt oppe at køre, men de har en utrolig flot holdning når de 2 egeren hopper rundt i trækronerne. Vi er helt bange for at Darko får hold i nakken, efter 10 dage her på pladsen.

Til aften blev vi inviteret hen til Mette og Prebens mobilhome, som de har lejet, inden døre var der ca. 22 grader, det var som at komme i himlen. Mette og pigerne havde handlet ind til aftensmad. En

dejlig og hyggelig aften.



Darko og Qela har fået øje på de 2 egeren!



Vores lille ferie paradys!



*Et at de forbandede egeren,
der drillede hundene!*

Tirsdag 20 juli 2010

Efter en forfærdelig nat med alt for meget varme, er jeg villig til at leje et mobilhome med aircondition, desværre er der ikke nogle ledige. Hundene og jeg har det alt for varmt, jeg skylder dem over med vand et par gange om dagen, ikke fordi de kan lide det, med jeg er overbevist om at det er godt for dem. Ellers er det fast arbejde at sørge for at de hele tiden har et vådt håndklæde over sig.

Vi er ved vognen og hundene hele tiden, da vi ikke vil lukke dem ind i autocamperen om dagen, pga. varmen. I morgen tager Lars og Preben ind til Split for at se om de kan få fat i et mobil aircondition, nu vil jeg have noget kulde.....

De 2 sorte egeren har fundet ud af at det er sjovt at drille Darko og Qela, de løber lige uden for indhegningen og op og ned af træstammerne. Stopper op en meter fra hundene og sidder og kikker. Darko og Qela er ved at splitte det hele af, for at komme ud og fange dem.

I dag tikkede der er SMS ind fra Lu og Legarth som er i Montenegro, Basco, BOB med CACIB og Cert – Asta, med CACIB og Cert og lille Dagmar BOB baby. Sådanne gøres det, stort tillykke.

Birte og Steen sendte også en SMS, og at de ville være fremme på pladsen ved 15.30 tiden kl. 16.30 kom en ny SMS, vi er kørt en forkert vej. Lars måtte guide dem på rette vej, og efter at have stået ved indgangen til campingpladsen i over en halv time og ventet på dem, gik vi hjem, og lidt senere kom de endelig frem til pladsen. De var drejet til venstre hvor de skulle have været drejet til højre.

Det var den samme vej Mette og Preben, havde kørt

Vi var på restaurant sammen med Birte og Steen om aftenen.

Onsdag den 21-07-2010

Dette var lykkens dag!!

Om formiddagen kørte Lars og Preben ind til Split og 4 timer senere kom de hjem med en aircondition til os, og Prebens bil var løbet tom for freon, så hans aircondition kunne ikke køle længere. De havde fået lavet en aftale med et værksted, og har fået en tid på tirsdag, så de kan få lidt kulde på hjemrejsen.

Dagen er gået med ren afslapning.

Mette inviterede os alle til grill om aftenen.

Kl. 20 var Lu og Legarth fremme på pladsen, så de nåede også med til grillen, vi spiser først ved 21 tiden, det er for varmt at gøre det før.

Lu og Legarth havde 2 nye championer med, Basco og Asta var blevet Montenegrinske Champ, det blev fejret med champagne om aftenen. Et stort tillykke med dem.



Endelig kom drengene hjem med en aircondition til mig!



Udsigten fra Mette og Prebens terrasse og aftenen!



Mester grill kokken!



Grillaften hos Mette og Preben!

Torsdag den 22-07-2010

Nu troede jeg at jeg skulle have den perfekte nat med 24 grader, og sove som en sten, men sådanne skulle det ikke gå. Jeg havde fået tilranet mig den værste maveonde, så hvis jeg ikke sad på potten, så lå jeg med hovedet i en spand.

Om morgenen, uden mere end et par timers søvn, fik jeg nogle "prop" piller af Lu, og det virkede. Dagen gik med at få gjort hundene klar til udstilling, men det er ikke nemt at få harpiks og 3 kg. støv ud af en hunde pels i 33 graders varme. Så det måtte bare være som det var.

Lu kom og hentede mig og ville have mig med i vandet, det var en dejlig bade tur, i noget lækkert vand og en skøn udsigt op i mod bjergene. Lu er en rigtig vandhund, så efter en ½ time i vandet, skulle vi finde en bruser, vandet hernede er meget salt. Vi fandt en bruser, men da vi skulle til at åbne for vandet, blev der råbt af os. Det var nogle nordmænd der havde slået sig ned med privat bruser. Vi gik tilbage til pladsen og gik i rigtig bad.

Kl. 16.30 kørte vi til udstillingspladsen. De havde ikke rigtig styr på noget, det var lidt rodet både med parkering og ved indgangen. Ingen hunde eller papirer blev kontrolleret. Vi fik sat vores 3 danske telte op, og inden længe var alt et stort virvar med telte og ingen steder at kunne gå. Der var ikke meget plads, jeg havde ellers set billeder af stadion hvor vi skulle være og den så meget stor ud, med jeg blev skuffet. Vi kan godt sige at vi kom hinanden ved.

Der var ca. 40 hunde før vi skulle på, resultaterne kommer senere!

Jeg stod pænt og ventede uden for ringen med Darko, da der skulle konkurreres om BOB, men vi blev ikke kaldt ind, så bagefter måtte jeg lige ind i ringen og Jeg kan ellers ikke tale engelsk, med når jeg føler mig forurettet, så kan jeg godt. De forstod i hvert fald og jeg var sur og gal, og de kom med en masse forskellige forklaringer på hvorfor jeg ikke skulle ind igen. Til sidst kom dommeren og fortalte mig at det var en fejl, jeg skulle have været med inde, men det ændrede ikke på resultatet for BOB.

Senere måtte jeg igen i ringen og brokke mig, Simba havde vundet sin klasse og havde ikke fået sit Cert. Dommeren kunne ikke huske ham og ringpersonalet mente ikke at jeg skulle have noget Cert til min veteran, men til sidst efter jeg havde brokket mig godt og grundigt så fik Simba sit Cert, som han skulle.

Det var en underlig fornemmelse at udstille om aftenen/natten, da nørket begyndte at falde på, slog en tanke ned i mig, det er utroligt så mørkt det er ved at blive, får vi regn nu??? Nej Gitte, det er ved at være nat!

I stor ring var det den samme dommer som vi havde haft til verdensudstillingen, der skulle dømme veteranerne, Da han så mig smilede han, han må kunne huske os fra verdensudstillingen. Der så vi ellers ikke et smil på hans læber. Darko blev BIS 3 Veteran.

Vi kom hjem kl. 2.30 og kom til køjs kl. 3.30. Vi sov som en sten til næste morgen.



Den danske lejer om fredagen!



Darko i stor ring!

Fredag den 23-07-2010

Når man først vågner kl. 10 er det noget af et varme chok man får når man slår døren op, 33 grader, det er som at gå ind i en dør. Efter morgenmaden, fandt vi vandslangen frem, og hundene blev spulet igennem, og så havde de det godt igen.

Ellers gik dagen hurtigt med lidt småsnak og lidt børstning af hundene, det er utroligt så beskidte de bliver her, når de ligger i småstenene. Støvede og fedtede.

Kl. 17 kørte vi igen til udstillingspladsen. I dag var det mere organiseret end i går. Både med parkering og inde på pladsen med hvor vi må være med vores udstillingstelte. Selve udstillingen gik rigtig fint for os i dag. Da BOB skulle findes, var der tre hunde i ringen. Darko, Qela og Simba. Det var Simba der blev BOB/ BIR. Det var lykkens dag. I stor ring gik det super hurtigt, vi havde svært ved at følge med, der var nok blevet klaget over hvor langsomt det gik i går. Desværre blev Simba ikke placeret i stor ring, Men det var godt at se Preben og Simba på den røde løber (der var dog ingen rød løber) Vi var hjemme kl. 2.30 og kom i seng kl. 4, vi skulle lige have en lille godnat øl og en af de gule og fejre dagens fine resultat med. Desværre var de "gamle" gået i seng (Birte og Steen)



Simba i stor ring!



Dagmar i stor ring!



Darko er "på"!



Hvem bliver BIR i dag?



Legarth og Basco!



Lu og Dagmar!

Lørdag den 24-07-2010

Temperaturen er stadig høj, og Lu vil have en aircondition, men Legarth vil ikke have nogen, Lu har talt om sådanne en, i over en uge, men i dag gav Legarth sig, for han kunne heller ikke sove. Preben tog Legarth med på shopping tur og kom hjem med en aircondition, som hurtigt blev installeret. Og så gik Legarth i seng. I dag kom Birte og Lu og hentede mig, så måtte vi en tur i vandet.

Dagen går utrolig hurtigt, når man sover det meste af dagen. Kl. 17 kørte vi igen til udstillingspladsen, det hele går meget nemmere og glat nu, vi er kommet ind i rytmen. Lige så snart vi må komme ind på pladsen, stormer vi ind med teltene, og får os en plads, så bliver resten og hundene hentet.

Birte og Mette sørger for at vi får kager til kaffen, det er bare om at holde munden lukket når man først har taget en bid, for ellers støver det.

Det går rigtig fint for os hernede med udstillingerne, I dag var det Birte og Bosse, der løb med sejren. Birte skulle i ringen med Bosse og Saffi til BOB/BIR, Steen var nervøs og Birte mente ikke at Steen var i stand til at gå i ringen med Bosse, Lars tog over og gik i ringen med Bosse og blev BOB. Det koster

Vi var tidlig færdige med stor ring i dag, vi var hjemme kl. 1.30 og kl. 3 lå vi i vores senge.

Vi havde ikke sat solsejlet op ad vi kom hjem, fordi det var blæst op, eller retter sagt det stormede og var blevet koldt i vejret.



Det er ikke nemt, når Bosse og Saffi skal i ringen samtidig!

Kald det kærlighed!



Bosse i stor ring!

Søndag den. 25-07-2010

Vi er blevet vugget i søvn i nat, det blæser rigtig meget og temperaturen er faldet til 24 grader. Lars og jeg har været lidt uden for campingpladsen i dag, vi gik en tur ud til havnen og fik shoppet lidt i de to supermarkeder der er på strand promenaden.

Turens sidste udstilling

Igen i dag forlod vi campingpladsen kl. 17 og tog til udstillingen, der gik ikke længe efter vi var fremme før vi skulle til at finde vintertøjet frem, det var godt at vi havde hele vores hjem med, så der var uddeling af langærmede bluser, jakker og tæpper. Det var hunde koldt. 17 grader stod termometeret på da vi kørte hjem.

Udstillingen gik som dagen før, dog gik jeg i ringen med Bosse og blev BOB.

2 nye champ i dag, Simba og Bosse er blevet Kroatisk Champ

Omkring kl. 23 var fanden løs på udstillingspladsen, der var nogen der begyndte at fyre fyrværkeri af, hundene begyndte at gø og andre hylede. Rigtig mange hunde blev panikslagne. Det meste af pladsen var i oprør. Efter 5 min. Stoppede det hele og der kom ro på igen. Om det var drenge streger, eller hvad der skete ved vi ikke, men det var i hvert fald ikke faer over for vores hunde, at det skulle ske på en udstilling, med så mange hunde.

Da vi kom hjem på campingpladsen, blev vi enige om at det var bedst at mødes over i Birte og Steens hytte, fordi så kunne de jo bare gå i seng når de ikke kunne mere – SMILER- Det blev til en

rigtig hyggelig aften med kæmpe øl og champagne i flere farver, samt gule og blå sjatter. Kl. 6 om morgenen måtte vi give op, da var det blevet lyst og vi kunne finde hjem.



Sådanne kan man jo også kvæle sin hund, Birte er på vej ud af ringen, men opdager at hun og Saffi skal blive i ringen



Søndag nat – Mette og Dagmar og Preben Trætheden er begyndt at melde sig!



3 Skovagergaard piger!



*2 Skovagergaard piger!
Søndag nat, nu er Dagmar træt, så er det godt at komme hen til "mor"*



3 kloge mænd, søndag nat – gu' ved hvad de taler om?



Preben og Simba får sig en mandesnæk!



Dagmar kan danse!



Det går op for Lars, at Simba er blevet Kroatisk Champ!



Nogen forstår at gøre indtryk på dommeren!



Når det er koldt, skal der noget kaffe og tobak til!



Qelapigen!



Dagmar..... hele turens charmetrold og hun ved det ©



Er det et kommende forside billede til Klub bladet?



Pige tur – Qela – Asta - Freja



Det koster Birte.....at gå i ringen med Bosse og gøre ham til BIR – Saffi BIM



Skovagergaard-klanen!



*Steen!
Gu' ved hvad han tænker på, med det smil på læberne?*



4 dages udstilling er slut, og det skal fejres!

*Vi var ikke så kloge at høre på, ikke fordi vi havde fået for meget at drikke, men fordi vi var overtrætte, overstadige og ovenud lykkelige, fordi det var gået så godt for de Danske Eurasier!
SKÅL Birte!*

En lille oversigt over resultaterne:

Ud af 9 danske hunde, hvor af de 2 ikke har kunnet få certer og CACIB'er, (Dagmar = Baby og Darko = veteran)

5 er blevet champ (Qela = INTCH, Simba = HRCH, Bosse = HRCH, Basco = MOCH, Sisse = MOCH)

Vi har alle været i storring:

Darko (veteran) 4 gange og blevet BIS 3 en gang

Dagmar (baby) 4 gange (Blev taget fra mellem de 6 bedste – en gang)

Simba (gruppe 5) 1 gang

Bosse (gruppe 5) 2 gange

Vi har fået:

12 certer – ud af 16 +Darko fik 2 certer, men han kan ikke få certer I veteranklassen????

5 R- certer – det var lidt på må og få R-Cert blev uddelt

4 CACIB'er – ud af 4

3 R-CACIB'er – ud af 4

Vi har klaret os rigtig fint her nede og kan godt være stolte af os selv. Over halvdelen ja nærmere 75% af hundene der blev udstillet her nede, havde professionel handler på, 2 af eurasierne havde det også, men de klarede sig ikke godt. Langt de fleste der var i Storring var prof. Det var også dem der blev placeret, jeg tror det var en fejl at Darko blev BIS 3 den første dag.

	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Dagmar Baby klassen	BOB Baby	BOB Baby	BOB Baby	BOB Baby
Simba Åben klassen han	Exelent – 1. vinder i åben - Cert	Exelent – 1. vinder i åben – Cert – CACIB – BOB/BIR	Exelent – 1. vinder i åben - Cert	Exelent – 1. vinder i åben – Cert – R-CACIB Kroatisk Champ
Basco Åben klassen han	Verry god – 2, vinder i åben	Exelent – 2 vinder i åben – R-Cert	Exelent – 2 vinder i åben	Exelent – 2 vinder i åben – R-Cert
Bosse Champ klasse han	Exelent – 1. vinder i champ - Cert	Exelent – 1. vinder i champ – Cert – R-CACIB	Exelent – 1. vinder i champ – Cert – BOB/BIR	Exelent – 1. vinder i champ – Cert – CACIB – BOB/BIR – Kroatisk Champ
Darko Veteran klasse han	Exelent – BOB Veteran - BIS veteran 3	Exelent – BOB Veteran	Exelent – BOB Veteran	Exelent – BOB Veteran
Saffi Åben klasse tæve	1. præmie	Exelent – 1. vinder i åben - Cert	Exelent – 1. vinder i åben – Cert - BIM	Exelent – 1. vinder i åben – Cert- CACIB - BIM
Qela Champ klasse tæve	Exelent – 4 vinder i champ	Exelent – 1. vinder i champ – Cert –CACIB – BIM - International Champ	Exelent – 2. vinder i champ – R-Cert	Exelent – 2. vinder i champ – R-Cert
Asta Champ klasse tæve	Exelent – 3 vinder i cham	Exelent – 4 vinder i cham	Exelent – 4 vinder i cham	Exelent – 4 vinder i cham
Freja Champ klasse tæve	Exelent – 2 vinder i cham – R-Cert	Exelent – 3 vinder i cham	Exelent – 3 vinder i cham	Exelent – 3 vinder i cham

Mandag den 26-07-2010

Kl. 11.15 stod vi op, det blæser stadig, og temperaturen er ca. 25 grader. Alle er lidt sløve i dag, både to og firbenede.

Drengene ville ud og lege, det blev dog kun til at Lars og Preben, sammen med de 3 unge piger (Mette og Prebens piger) som tog af sted, de skulle ud og køre på vandscooter, men de kom tilbage med uforrettet sag, Prisen for at leje sådanne en var 350 kuna, for 10 minutter, og det ville de ikke give.

Jeg har fået gjort lidt rent i autocamperen i dag, og da jeg var færdig kom Lars og spurgte om jeg skulle med ud og sejle kano. Preben og Line tog en kano og jeg og Lars fik en. Det blev til en god tur på en time. En tur rundt om øen, op af floden og ind om en lille havn. Jeg var godt brugt bagefter.

Om aftenen gik vi alle på restaurant, vi måtte vente en time på at få noget mad, Steen havde lidt af skylden, da han som den eneste skulle have forret. En hyggelig aften.

Vi gik i seng kl. 12, da vi skulle tidligt op næste dag.



Den sidste aften hvor vi alle var samlet, næste dag forlod Birte, Steen, Lu, Legarth, Lars og jeg campingpladsen. Mette og Preben, havde nogle flere dage sammen med deres piger på pladsen!

Tirsdag den 27-07-2010

Kl. 7.30 ringede vækkeuret, og kl. 7.45 kom Birte, Steen, Mette og Preben for at tage afsked. Birte og Steen kørte med det samme og Mette og Preben skulle til mekanikeren for at have lavet deres aircondition i bilen.

Vi fik pakket sammen og tog fra campingpladsen kl. 11, Lu og Legarth kørte lidt senere.

Turen op til Zagreb var lige så smuk som den modsatte vej, så jeg nød hele turen i fulde drag.

Igen overnattede vi i Zagreb, vi spiste på campingpladsens resturan, Det Lars fik var godt, det jeg fik var uspiseligt, jeg kunne i hvert fald ikke lide det. Vi gik i seng kl. 22.30.

Kørt 400 km.



Det tog sin tid at få vand på camperen, se vandslangen! Samlet flere steder, og fine små springvand!



Kroatien - smukt



Onsdag den 28-07-2010

Kl. 9 stod vi op, efter en god nattesøvn. Kl. 10.30 lattede vi igen anker. Turen gik igen gennem Slovenien, og smukke smukke Østrig og Tyskland. Vi kom i to køer, men den første varede kun i 15 min. Og den næste i 10 min. Det var vejarbejde og et biluheld.

Jeg kommer lige til at tænke på de steder vi mødte vejarbejde i Østrig. De har en god humor i Østrig. Det første skilt vi mødte i forbindelse med vejarbejde var en meget sur "smiley" der var helt rød i hoved, og så stor der, at der var 8 km. Vejarbejde. Den næste vi mødte var Smileyén grøn i

hoved og så lidt glad ud, og så stod der at der var 6 km. Igen ved 4 km. var Smiley'en lidt mere glad, og ved 2 km. var der kommet et stort bredt smil. Jo de har nu humor i Østrig.

Vi har fået en SMS fra Birte og Steen, de var hjemme i Hvalpsund kl. 8.30 i morges, de har kørt non stop.....uhaaa hvor må de være trætte.

Vi har fundet en rigtig hyggelig campingplads for natten syd for Falkenberg

Det meste af campingpladsen består af fastligger, alle campingvognene med fortelt har tag ud over det hele, der er store hække rundt om hver af deres pladser, nogle steder er der bygget små træhytter og deres campingpladser er kæmpestore. Der er haver med div. Blomsterbede, haver fyldt med havenisser, jeg vil kalde det er sommerhus område, men hyggeligt er her. Der er flere kæmpe bassiner, til svømmere og ikke svømmere, det store bassin er 20 meter dybt, det er fascinerende. Nu må vi se hvor dyrt det er at bo her, det opdager vi i morgen, for vi har ikke tjekket ind. Vi skulle betale 5 Euro i en automat, og så gik bommen op, og så skal vi tjekke ind i morgen. Smart måde at gøre det på.

Vejret i dag, det har været koldt, så vi har fundet de lange bukser og trøjerne frem. Her før sengetid er det 16 grader.

Kørt 650 km.



Her er en af de grønne smiley, jeg fik desværre ikke fanget nogle af de andre ☺



Endelig var det koldt nok til at lege lidt! Darko og Qela

Torsdag den 29-07-2010

En god nattesøvn, helt uden forstyrrelser af chikader, motorstøj, larmende mennesker og musik, der var helt stille på campingpladsen.

Prisen var ok, 12 Euro plus de 5 i bom penge, så det kan man ikke sige noget til.

Vi stod op kl. 8 fik et bad og noget morgenmad, og så var vi på farten igen. Hundene er ved at være i top form igen efter de mange dage med varme, så nu skal det blive godt og komme hjem i haven og få kruttet af.

Turen igennem Tyskland i dag er gået fint, uden problemer. Temperaturen har ligget på 18 til 22 grader, og det har regnet en del.

Her til aften er vi kørt ind på en overnatnings plads for campister, der er ikke noget strøm, bad eller toilet, men vi klare os, vi har det hele med selv. Man trækker en parkeringsbillet for 6,50 Euro

Et super sted for hundene, med strand og skov.

Der lå en restaurant ved siden af overnatnings pladsen og her var godt at spise.

Nu er vi i Sassnitz, så i morgen tidlig har vi kun 3 km. Til båden. Vi skal sejle kl. 12.15. Sejliden er 3½ time. Det bliver godt at komme hjem igen

Kørt 750 km.



Darko



Qela

"Ud og køre med de skøre"

Fredag den 30-07-2010

Efter en god nattesøvn, stod jeg op kl. 9, da var Lars ude og gå tur med hundene. Vi fik lidt morgenmad og så pakkede vi sammen og kørte ned til havnen. Vi var lige inde og shoppe lidt, lidt øl, cola og rødvin til min mor.

Efter 3½ time på vandet, var vi hjemme på Bornholm igen, vi kørte lige forbi min mor og afleverede rødvin og lidt tomater som vi havde med hjem fra Kroatien, de var meget lækre.

Derefter kørte vi hjem, hundene nød at være hjemme igen og den vilde jagt gik i haven, nu skulle 14 dages krudt brændes af – ude godt – hjemme bedst.



I alt har vi kørt 4000 km. Og Lars har meget ondt i sin nakke og ryg, stakkels Lars!



Ombord på båden til Bornholm! Nu skal vi hjem!

Vi vil takke Mette, Preben og pigerne – Birte og Steen – Lu og Legarth – og alle hundene, for at I havde lyst til at tage sammen med os til 4 nats sommer udstilling i Kroatien, det har været en kanon oplevelse, som vi gerne gør igen og som vi aldrig vil glemme.



Se Darko's store smil! Sådanne er vores også, når vi tænker tilbage på denne tur, en rigtig dejlig og oplevelsesrig tur. Tak skal I have for det alle sammen.

Mange glade hilsner fra Darko, Qela Lars og Gitte